

Vraag het aan Morya



Doe het langzaam aan

“Het is wel de bedoeling dat je open komt voor vernieuwing, zeer zeker, en dat je ze kan toelaten in je leven en dat je ze kan leren zien. Maar doe dit langzaam aan en je zal zien, als je eenmaal één of twee jaar verder bent, hoeveel er veranderd is in je leven. Op dat moment zal je terecht kunnen zeggen: “Ik ben blij met deze verandering”, want dan zal je zien hoe positief ze is.

Elke kracht is aanwezig om je daadwerkelijk in die vernieuwing te brengen en te steunen, maar je moet geduld hebben met jezelf. Je mag het op geen enkele manier forceren, want dat is niet de bedoeling.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 15: ‘Niet de ander maar jezelf veranderen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 396

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


